



Kapelaan Elferink Email

Colofon:

Christine Spelten
via email:
kerk.werk@live.nl

Jaargang 1, nummer 3
Juli 2010

Voor aan- of afmeldingen
Stuur een email naar:
kerk.werk@live.nl

Diensten en vieringen:

Zaterdag:
12:00 Jongeren- en
gezinsviering met live muziek

Zondag:
10:00 H. Hoogmis
Eucharistieviering met het
Nicolaaskoor

Contactgegevens
Kapelaan Julius Elferink
06 - 28 52 40 91 of via email:
fatherjulius@live.nl

Het secretariaat van
Kapelaan Julius Elferink is
bereikbaar via email:
kerk.werk@live.nl

Parochiewebsite:
www.rkparochiepurmerend.nl
selecteer dan: *Nicolaaskerk*

De derde Kapelaan Elferink E-mail nieuwsbrief!

We hopen dat u de vorige digitale nieuwsbrieven ontvangen en gelezen heeft. Wilt u een eerdere uitgave van de digitale nieuwsbrief opvragen, stuur dan svp een mail naar kerk.werk@live.nl. o.v.v.

Pastoraal woord van Kapelaan Julius Elferink

Zondag 30 mei hebben 18 kinderen hun eerste communie mogen doen in de H. Nicolaaskerk.

Het is altijd weer een mooie ervaring om jonge gelovigen te zien die voor het eerst onze Heer ontvangen, aanwezig in zijn Heilig Sacrament. Kinderen ontvangen hem zoals wij dat allemaal mogen doen. Met vertrouwen in eenvoudig geloven op Zijn Woord.

Deze ervaring van de eerste communie staat vaak in schril contrast met de twijfel die wij eenmaal als volwassenen ervaren bij dit sacrament. Vaak gaan wij volwassenen redeneren, filosoferen, argumenteren, en dat is prima, maar de schoonheid van dit sacrament kan dan voor een deel verloren gaan.

Enerzijds mag de Eucharistie zijn wat zij altijd al is geweest, een teken van eenheid. Jezus zelf is de gastheer. Hij is het die ons uitnodigt. Een Eucharistieviering is, als het goed is, altijd een ontmoeting met Hem.

Jezus is degene die onze teksten en onze filosofieën eindeloos overstijgt en altijd diegene is die ons verrast en weer iets nieuws leert.

Anderzijds is de theologische discussie belangrijk om trouw te blijven aan het geheel van de Openbaring, ons overgeleverd door de Apostelen. Trouw blijven aan de woorden van Jezus zelf, hoe moeilijk of onmogelijk het ook in onze oren mag klinken. Hij zelf zei tegen zijn tegenstanders: 'Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwig leven, en ik zal hem op de jongste dag doen verrijzen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem'. Joh.6:54-56.

Wat een indrukwekkende woorden! Jezus vertelt ons hier zelf hoe Hij bij ons wil blijven werkelijk en waarachtig onder de tekenen van brood en wijn. Dit is moeilijk te aanvaarden voor ons kritische en nuchtere mensen.

Het is belangrijk om te beseffen dat Jezus niet kritische Hollanders als voorbeeld heeft gesteld maar gelovige kinderen. Onze eigen Kerkgeschiedenis is vol van wonderen met betrekking tot de Eucharistie, zoals een Vader die zijn kinderen iets wil leren, mogen wij af en toe een kleine glimp opvangen van de werkelijke





aanwezigheid van Jezus Christus in Zijn heilig sacrament. Wij sluiten dan ook af met een recente foto die genomen is in een kerk in Amsterdam. De priester liep naar buiten om de stad te zegenen met de hostie in de monstrans. De gelovigen hebben niets gezien, maar later bleek op de foto een wonderlijk vuur zichtbaar rond de Hostie, het lichaam van Christus. Ik ben nuchter en loop zeker niet achter elke 'verschijning' aan. Maar deze foto ervaar ik als heel authentiek en ik hoop gewoon dat dit uw geloof mag versterken in Hem, want daar gaat het om.

Father Julius



Bavodag in Haarlem

Op zaterdag 10 april vertrokken we met de elf kinderen van onze Vormselgroep naar de Bavodag in Haarlem. Het thema van de dag was: waar zit je nu?

Dit sloeg vooral op de moderne manier van communiceren van onze kinderen.

Zit je op Hyves, msn, kun je twitteren of gewoon mobiel bellen, het thema was heel herkenbaar voor de 1300 kinderen die aanwezig waren in de Grote Bavo aan de Leidsevaart.

We hebben dramalessen gekregen en een voorstelling gezien, er was gelegenheid om in de schatkamers en de klokkentoren van de kathedraal te kijken, de kinderen konden praten met verschillende paters en zusters of een van de dekenale medewerkers die betrokken zijn bij de kerk van ons bisdom.

De dag werd geopend door de hulpbischop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Jan van Burgsteden. Samen met een muziekkorps en veel vuur zorgden ze voor een spetterende opening en aan het eind van de middag kregen we de zegen mee en vertrokken vermoeid weer richting Purmerend.



Vormselviering

Op zondag 16 mei was bisschop Punt aanwezig in de Nicolaaskerk om elf kinderen te vormen. Het was een feestelijk gezicht toen ze met hun brandende doopkaars de kerk inliepen, gevolgd door de bisschop en kapelaan Julius.

Het sacrament van het vormsel vormt, samen met het doopsel en de eucharistie, het geheel van de drie initiatiesacramenten van de Katholieke Kerk.



Ardwin, Mellicia, Lynette, Dorisa, Hanna, Patrick, Danny, Marije, Bart, Kevin en Karen werden door bisschop Punt gezalfd met heilig chrisma, en kregen de handoplegging terwijl hun ouders achter hen stonden. Alle kinderen hebben een deel van de viering verzorgd, ze mochten voorlezen, misintenties uitspreken of collecteren.

Het was fijn om onze bisschop in ons midden te hebben en voor velen was het een dag om niet meer te vergeten.

Wilt u uw kind volgend jaar deel laten nemen aan het Communie- of Vormselproject?
U kunt dit nu al doorgeven aan Kapelaan Julius via kerk.werk@live.nl



Viering 1^e H. Communie

Op zondag 30 mei 2010 vond de viering van de 1^e H. Communie plaats in de Nicolaaskerk. Het was een mooie dag voor de kinderen uit de groep, die in spanning uitkeken naar het moment waarop ze voor het eerst ter Communie mochten gaan. We hopen ze over een paar jaar allemaal terug te zien in de Vormselgroep.

Wilt u uw kind volgend jaar deel laten nemen aan het Communie- of Vormselproject? U kunt dit nu al doorgeven aan Kapelaan Julius via kerk.werk@live.nl



Familieberichten

In deze rubriek willen we voortaan een overzicht van familieberichten opnemen. Omdat we dat niet eerder gedaan hebben, hier het overzicht vanaf januari 2010

Gedoopt:

21-02 Naomi Smeekes
28-02 Ekisha Jozefzoon
Erusha Jozefzoon
Sydney Cairo
Luc Dirks



28-03 Lynsey Rufina
01-05 Brendon Briones
Joe van Diepen
16-05 Kimaira van Empelen
30-05 Maria Rokvic
06-06 Chelyla Uitenwerf
20-06 Angelina Karjantika
Huwelijk:
09-07 Erik de Jong en Mariëlle Bakkenist
13-08 Edward Hendrikse en Yvonne Achterberg

Vrijwilligers gevraagd

We zijn op zoek naar veel vrijwilligers.

Als u wat tijd over heeft, en bij het kinderwerk, op kantoor of als gastvrouw zou willen werken, dan kunt u mailen naar kerk.werk@live.nl

Het Nicolaaskoor zoekt nieuwe leden.

Kunt u zingen, geef u dan op bij dscham@hetnet.nl

Rooster vieringen H. Nicolaaskerk zomer 2010

In de maanden juli en augustus is er geen Kinderwoorddienst tijdens de Eucharistieviering op zondag.

Op zaterdag 17 en zaterdag 24 juli is er geen jongerenviering op zaterdag in verband met de vakantie van Father Julius Elferink.

Op zondag 18 en zondag 25 juli is er een Eucharistieviering op zondag om 10.30 uur, waarbij er een vervanger voor Father Julius Elferink zal zijn.

Vanaf zaterdag 31 juli is Father Julius weer aanwezig bij de vieringen op zaterdag en zondag.